



# NEEN blijft altijd NEEN



Wees bij de opvoeding van je pup altijd consequent:

Een pup moet het onderscheid kunnen maken tussen wat wel en niet mag.

Doet hij het zoals u het wilt, beloon hem dan.

U kan boos worden door grommend iets af te keuren (denk aan moederhond)

En lovend praten als de pup het goed doet.

Een beetje geduld lost vele moeilijkheden op.

Uw labrador is een pienter hondje en leert zeer vlug.

Opvoeding begint bij de geboorte en U neemt de taak van de moeder over.

U bent de chef van de meute en indien de pup een bevel niet verstaat,

Help dan onmiddellijk,

maar straf echter nooit een hond voor iets dat hij nog niet kent of begrijpt !

**“ Aan een goed opgevoede labrador zal U enorm veel plezier beleven ”**

Een slecht opgevoede labrador brengt U alleen maar in verlegenheid en bezordt U veel last en ergernis .